

Donderdag 2 september 2021. Reisje van 35 bewoners van de Vuurtoren naar de Biesbosch.

Eindelijk werden de corona maatregelen versoepeld en konden we als bewonerscommissie van De Vuurtoren weer aan de slag om een reisje voor onze bewoners te organiseren. We hebben gekozen voor een bootreis over de Biesbosch waarbij we aan boord een lunch konden gebruiken. Om met eigen vervoer te gaan was geen optie omdat veel van onze bewoners minder mobiel zijn. Dus moest er een touringcar geregeld worden. Mede door de bijdrage van Buurtbudget Schothorst hebben we dit mogelijk kunnen maken. Door middel van onderstaande foto's krijgt men een indruk van deze onvergetelijke dag.



Onderweg zijn we gestopt voor koffie met vers gebakken appelgebak met slagroom. Na gebruik van het toilet zijn we weer richting de boot betrokken.

Omstreeks 12.00 uur kwamen we bij de boot aan waar we een groepsfoto hebben gemaakt met de boot op de achtergrond.



Nadat iedereen was ingescheept en had plaatsgenomen in het restaurant kregen we een uitgebreide lunch geserveerd met uiteraard een kroketje erbij. Tijdens de lunch vertrokken we richting de Biesbosch en konden we al van de vergezichten genieten.





Tijdens de bootreis hadden we de mogelijkheid om of binnen of op het bovendek te zitten. Het was prachtig weer en dus de meeste bewoners zaten op het zonnedek. Het was een prachtige afwisselende reis met ruime wateren en smalle doorgangen.



Na de boottocht was het weer verzamelen bij de bus om terug te gaan naar de Vuurtoren.

Wij sluiten af met het bedanken voor de bijdrage van Buurtbudget Schothorst. Zonder dit was deze dag niet mogelijk geweest.

